

ΔΙΑΛΕΧΤΗ ΣΕΛΛΑ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΠΑΓΙΤΩΝ

«Τι ζητούν οι νέοι απ' την Ορθοδοξία σήμερα»

Τι ζητούν οι νέοι από την Ορθοδοξία; Γιατί στις μέρες μας υπάρχουν όλο και λιγότεροι νέοι στις εκκλησίες; Αφήστε τους νέους να σας απαντήσουν και μην απαντάτε εσείς. Και μην πείτε για ακόμα μια φορά αυτά που σας συμφέρουν που τα μισά θα είναι ψέματα που θα εφαρμοστούν μόνο μια εβδομάδα και μετά πάλι στην ρουτίνα σας...

«Οι περισσότεροι από εμάς δεν σέβονται την θρησκεία» ή δεν σέβονται τα παραδείγματα πίστης που παίρνουν από εσάς τους ίδιους; Οι Πατέρες της Εκκλησίας έδωσαν απλόχερα όλες τους τις περιουσίες τότε, για να βοηθήσουν όλο τον κόσμο, ακόμα και αυτούς που δεν ήταν χριστιανοί, ενώ τώρα πολλοί εφαρμόζετε τις διδασκαλίες του Χριστού προς όφελος δικό σας. Η θεολογία που εφαρμόζετε δεν μπορεί να πατήσει σε σημερινά παραδείγματα πίστης μόνο και μόνο επειδή οι περισσότεροι που θέλουν να υπηρετήσουν τον Θεό, στην ουσία κοιτούν το συμφέρον τους εις βάρος άλλων. Παραδείγματα τέτοιου είδους υπάρχουν πολλά! Εγώ η ίδια έχω βιώσει ανάρμοστη συμπεριφορά μεταξύ ιερέων και ειπώθηκαν βλασφημίες και ήταν μέσα στην εκκλησία (επιτρέψτε μου να μην πω ποια στην Κέρκυρα).

Και δεν είναι μόνο οι ιερείς. Όλοι μιλάνε για τιμιότητα, αλλά κλέβουν. Όλοι επαινούν την αλήθεια, αλλά ψεύδονται. Όλοι ηθικολογούν, αλλά είναι τόσο κακοί και σκληροί όταν πρόκειται να κρίνουν. Όλοι ίσως πηγαίνουν στην Εκκλησία (κυρίως τις μεγάλες γιορτές), αλλά ξεχνούν κάθε πίστη και κατανόηση όταν πρόκειται για τα συμφέροντά τους. Υπάρχει τόση υποκρισία στους χριστιανούς, τόση τυπολατρία που χρειαζόμαστε κάποιον να μας σηκώσει από εκεί που έχουμε πέσει.

Μόνο συμβουλές ακούμε να είμαστε ήσυχoi, να είμαστε υπάκουoi. Ήταν ο Ιησούς «υπάκουος»; Ήταν «ήσυχος» άνθρωπος; Για πολλούς ανθρώπους ακόμα και για κοινωνίες που φέρουν το όνομά του Χριστού παραμένει ο Χριστός «ο Ξένος». Αποδεικνύεται χρήσιμος και εκμεταλλεύσιμος για ιδιοτελή σχέδια. Παραμένει ξένος για τα λόγια ή τις πράξεις της σύγχρονης κοινωνίας, που έχει υιοθετήσει την υποκρισία, την πλεονεξία, την βία και την εγωπάθεια. Τέλος, εμείς σαν παιδιά που υποτίθεται ότι δεν ξέρουμε τι γίνεται στον κόσμο, επιλέγουμε μια θέση ανάμεσα σε τόσες πολλές κόντρες που υπάρχουν

ανάμεσα σε θρησκείες και σε αιρέσεις, χωρίς να ξέρουμε αν είμαστε Χριστιανοί επειδή το θέλουμε ή από συνήθεια. Έχουμε ελεύθερη επιλογή ή επειδή μας έμαθαν έτσι;

Δεν πηγαίνουμε εκκλησία και αυτό είναι η δική μας διαμαρτυρία για το ψεύτικο και το υποκριτικό. Διαμαρτυρία για κάθε ξύλινο λόγο που ακούμε. Αυτοί που φέρουν το όνομα «Χριστιανός» δεν μας βοηθούν να ακούσουμε, να καταλάβουμε, να γνωρίσουμε. Ζητάμε ένα χέρι βοήθειας να πάμε πιο ψηλά, ο Θεός είναι αγάπη, το μάθαμε, αλλά δεν μπορούμε να το εμπεδώσουμε. Χρειαζόμαστε ζωντανά παραδείγματα πίστεως, αγάπης και ελπίδας.